



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL
PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH

Administrator: Pastoor Backus

Parochiesecretariaat: vacant

Pastorie en parochiesecretariaat:

.Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht-Borgharen

Tel. 043-363 29 67, b.g.g. in noodgeval 631 45 00

E-mail: [secretariaat@\[parochieborgharen.nl](mailto:secretariaat@[parochieborgharen.nl)

www.parochieborgharen.nl

Jaargang 15 - nummer 3

maart 2019

VEERTIGDAGENTIJD 2019.

Het is een normaal verschijnsel dat er in het leven van mensen crisissituaties voorkomen. Situaties, waarin alles ter discussie staat, die pijnlijk en tegelijk noodzakelijk zijn, omdat juist in deze situaties de voor het leven wezenlijke beslissingen genomen moeten worden. De overgang van de kinderjaren naar het volwassen zijn geldt als een bijzonder kritische levensfase. Hierin speelt zich het pijnlijke proces af van het vinden van de eigen identiteit. Een proces dat noodzakelijk is om een zelfstandige, volwassen mens te worden.

In onze oude sprookjes wordt hierover verteld. Het gaat over jonge mensen die de veiligheid van het eigen thuis verlaten, die alleen het donker bos in gaan, en daar de strijd aangaan met demonische krachten, die wij kennen als van reuzen en heksen. Als deze jonge mensen deze krachten overwonnen hebben, niet alleen uiterlijk, maar ook innerlijk, dan keren zij veranderd terug in de samenleving om daarin verantwoordelijke posities in te nemen.

Het evangelie vertelt ons over een soortgelijke tijd van beproeving van Jezus. Jezus wordt door de geest in de woestijn gebracht, in het gebied waar de demonen de macht hebben. De eenzaamheid, het alleen-zijn, wordt hier gekoppeld aan het vasten. Hieraan wordt Jezus zonder enige bescherming overgeleverd. Er werken krachten die uit het onderbewuste van de mens naar boven komen. Ook Jezus ervaart deze confrontatie aan het begin van zijn openbare leven. Hij wordt geconfronteerd met de tegenspeler van God, met de diabolos, die het denken en voelen in verwarring brengt, die het goede met het kwade verwisselt en zelfs de woorden uit de bijbel gebruikt voor zijn duivelse bedoelingen. In deze momenten van bekoring wordt Jezus gegrepen door een diepe twijfel; datgene wat tot nu goed was, schijnt nu leeg en verkeerd, en dat, wat tot nu toe verkeerd lijkt wordt nu ineens de belofte van het grootste geluk. In deze confrontatie met de stemmen van de bekoring moet Jezus kiezen voor zijn identiteit als Zoon van God. Het verblijf in de woestijn is voor Jezus het noodzakelijke proces van zichzelf vinden. Hierin ervaart ook Jezus, wat bekoring betekent, wat het betekent te vechten met zichzelf en zijn roeping. Na deze zware tijd van beproeving in de woestijn, weet hij, wie hij is, en kent hij zijn opdracht en zijn verantwoording. Hij is rijp om de grote opdracht aan te kunnen, zonder zich te laten beïnvloeden door valse motieven. De woestijn, de plaats van de bekoring, is voor Jezus de plaats van de waarheid geworden.

Eenzelfde proces moeten wij als mensen doormaken. Regelmatig worden wij in ons leven geconfronteerd met vragen als: **Waarheen? Welke zijn onze maatstaven.** De komende veertigdagentijd nodigt ons uit om ons te bezinnen op de koers, de weg van ons leven. Gaan we de weg van Jezus of gaan we onze eigen weg?

Wij wensen U een heilzame Veertigdagentijd.

P. Backus –pastoor

Familieberichten.

Gedoopt * Geen doopsels.

Overleden en uitvaart in de kerk van de H. Johannes de Doper.

Geen uitvaarten vanuit deze kerk.

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk –Limmel/Nazareth.

H. Mis op zondag om 9.00 uur.

Rozenkransgebed op zondag een half uur voor aanvang van de H. Mis

In het komende weekend collecte voor het groot onderhoud van onze kerk.

Vr 1 mrt Eerste vrijdag van de maand.. **Ziekencommunie.**
Zo 3 mrt **achtste zondag door het jaar.**
09.00 u. H. Mis. overledenen van een familie (st).

Wo 6 mrt. **Aswoensdag.**
17.30 u. H. Mis met zegenen en opleggen van de As.

Zo 10 mrt Eerste **zondag van de Veertigdagentijd.**
09.00 u. H. Mis. Overledenen van een familie (st).
Zo 17 mrt Tweede **zondag van de Veertigdagentijd.**
09.00 u. H. Mis.

Jrd. Jules en Annie Nelissen –Kneepkens (st); Willy Partouns.
Zo 24 mrt Derde zondag van de Veertigdagentijd.
09.00 u. H. Mis
Ma 25 mrt. **Viering Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap).**
Zo 31 mrt Vierde zondag van de Veertigdagentijd. Zondag Laetare.
09.00 u. H. Mis.

Bankrekeningen.

Parochie Johannes de Doper, Regiobank nr. NL91RBRB098.29.12.587

Parochie Antonius van Padua, SNS nr. NL 84 SNSB 085.80.12.049

MEDEDELINGEN VAN HET PAROCHESECRETARIAAT

Opgeven misintenties voor het volgende parochiebladje.

Uiterlijk 10 maart 2019.

Misintenties kunnen worden opgegeven na de vieringen in de sacristie van de kerk van Limmel. Daarnaast is dit natuurlijk ook mogelijk iedere **dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op het Parochiesecretariaat in Borgharen:** Kerkstraat 6, telefoon 043-3632967.

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Eerste H. Communie.

Eerste H. Communie wordt , bij voldoende aanmeldingen, gevierd op donderdag **30 mei 2019 om 10.30 uur** in de kerk van de H. Cornelius te Borgharen. Tot heden GEEN aanmeldingen.

U kunt uw kind nog aanmelden iedere **dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur op het**

Parochiesecretariaat in Borgharen: Kerkstraat 6, telefoon 043-3632967. E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

VORMSELVIERING. Nadere gegevens volgen.

Collecte groot onderhoud van de kerk.

Deze collecte op de eerste zondag van februari heeft opgebracht € 71,22.

Hartelijk dank!

Bus- en Bidtocht naar Kevelaer.

Dit jaar, bij voldoende deelname, op **woensdag 15 mei 2019**. Meer gegevens volgen.

Vastenaktie 2019.

Folders en Vastenofferzakjes liggen achter in de kerk.

De Zakjes kunt u bezorgen in de brievenbus bij de kerk (ingang sacristie) of in de offerton in het portaal van de kerk.

Stille Omgang Amsterdam. Mirakel van het H. Sacrament Amsterdam.

Deze zal dit jaar plaats vinden in de nacht van 17/18 maart 2019. Prijs per persoon € 22,-.

Uw correspondent: Parochiebureau St. Servaas, Keizer Karelplein 3, 6211 TC Maastricht.

Geopend: maandag t/m vrijdag van 10.00 -12.30 uur.

JEZUS GAF ZICHZELF. WAT GEVEN WIJ?

Het woord Vasten heeft voor de meesten onder ons een onprettige betekenis. We mogen geen plezier meer hebben, we moeten delen met anderen, we moeten afstand doen van iets van onszelf. Minder eten, geen alcohol gebruiken, niet snoepen. Hierdoor is het ook begrijpelijk dat gedurende de Vastenavond-dagen op een geweldige manier feest gevierd werd en dat dit vaak leidde tot excessen. Dit beeld van de vasten wordt in verbinding gebracht met het geloof. Het geloof komt erdoor in een verkeerd daglicht. Velen denken dat er als gelovige niets te lachen valt en dit wordt nog eens extra versterkt doordat het begrip zonde er mee verbonden wordt. Zijn we op deze manier niet bezig het geloof en de vastentijd in een verkeerd daglicht te plaatsen, met als gevolg dat veel mensen de Kerk en het geloof de rug toekeren?

De ouderen onder ons herinneren zich nog de paters die in de parochies donderpreken kwamen houden en de mensen het beeld opdrongen van slecht en schuldig.

Maar als we nu bij Jezus te rade gaan en daarbij zien hoe Hij met wetten en geboden om gaat, zullen we beslist tot een ander beeld komen. Denken we hierbij aan de twistgesprekken van Jezus met de Schriftgeleerden. Jezus hecht niet aan uiterlijkheden en inhoudsloze rituelen. Bij Jezus gaat het om een innerlijke reinheid, om een juiste innerlijke gesteldheid.

Jezus wijst er op dat de wetten voor de mensen gemaakt zijn, en niet de mensen voor de wetten. Jezus wil barmhartigheid en geen offers. Zo komen we bij de kern van het vasten.

De diepere betekenis van vasten is God eren door de ander goed te doen, iets over hebben voor de ander, delen met de ander. Dit is vreugde schenken aan de ander en daarin zelf vreugde ervaren. Anderen het leven mogelijk maken, is jezelf het leven laten genieten.

Vasten dient gericht te zijn op delen met de ander, op een oprechte omgang met de ander. Dat is wat Jezus uitdrukt in Zijn boodschap, die niet luidt: afzien van het leven, maar juist leven in overvloed. Boeten doen (vasten en herstellen) kan dan ook betekenen: doe iets goeds!

Mogen wij op deze manier in het spoor van Jezus, na de vreugde van de Vastenavond, in de vastentijd ons richten op hen die iets nodig hebben van onze overvloed.

De boodschap is duidelijk: **doe iets goeds! Jezus gaf zichzelf. Wat geven wij?**

Moge dit de richting zijn voor onze weg naar Pasen!

Graag zien wij u in de vieringen op zondag.

Ook misintenties zijn welkom.

Samen vormen wij een geloofsgemeenschap.

P. Backus – pastoor