



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastoor Paul Horsch

Pastorie, parochiesecretariaat en parochiekantoor:

Kerkstraat 8, 6223 BK Maastricht -Borgharen

Tel. 043-363 29 67, b.g.g. 06-12326463

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

Jaargang 16 - nummer 3

maart 2020

Vastenactie

De campagne van de Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Onderwijs is noodzakelijk

Miljoenen mensen die werken, leven ondanks hun baan in armoede. Een goede opleiding kan daar verandering in brengen en ervoor zorgen dat mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen. Dat maakt hen economisch en maatschappelijk sterker. Met de Vastenactie-campagne 2020 willen we mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te spelen in hun gemeenschap. In 2020 steunt Vastenactie projecten die beroepsonderwijs aanbieden, onder andere in Bangladesh, Zambia en Sierra Leone.

**Maak uw gift voor de Vastenactie over op
NL21 INGB 000 000 5850 OF
geef contant via het offerblok in de kerk van Limmel**

***DE PAROCHIE KAN NIET ZONDER U!
HEEFT U ER AL AAN GEDACHT OM UW KERKBIJDRAGE
OVER TE MAKEN?***

Mededelingen m.b.t. Begraafplaats St. Jan de Doper Limmel

Van onderstaande graven zijn er de afgelopen 10 jaar geen reacties binnengekomen op oproepen onzerzijds. In het kader van de Wet op de lijkbezorging delen wij u mede dat van onderstaande graven het gebruiksrecht is verlopen. Wij zullen per 01-05-2020 overgaan tot het ruimen van onderstaande graven. Mocht u menen de

belanghebbende of de wettelijke erfgenaam van de gebruiksrechten van een van deze graven e zijn, neem dan z.s.m. contact op met het parochiesecretariaat.

Grafnr.	Naam:	Vervallen sedert
A-01	Tuinstra _ Gielen	1978
A-07	Mommers – Schroevers	1977
A-09	Pasmans – Piters	1979
A-15	Mommers – van Gerwen	2000
A-17	Tellings	1992
A-20	Mandersmit - Peters	1994
A-21	Meijers-Delarue-Bonheur	1985
A-24	Crolla	1985
A-29	Janssen – Rossele	2001
A-33	Vanhooren – Ramaekers	1995
A-37	Decker – Thoma	2000
A-38	Speetjens – Latten	2000

Opgeven misintenties voor het volgende parochieblaadje:

Uiterlijk dinsdag 10 maart 2020

PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER / H. ANTONIUS LIMMEL – NAZARETH

Gedoopt: Geen

Getrouwd: Geen

Overlijdens: Geen

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper,
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587

KERKDIENSTEN H. Johannes de Doperkerk – Limmel/Nazareth

Zondag	1 maart 2020
JL 09.00 u	Eerste zondag van de Vasten. H. Mis voor Vrede in deze Wereld
Vrijdag	6 maart 2020
	Eerste vrijdag van de maand. H. Hart van Jezus
Zondag	8 maart 2020.
JL 09.00 u	Tweede zondag van de Vasten. H. Mis Leon Herben
Zondag	15 februari 2020
JL 09.00 u	Derde zondag van de Vasten. H.Mis: Intentie: Leon Herben
Zondag	22 maart 2020
JL 09.00 u	Vierde zondag van de Vasten. H. Mis Jan Huveneers
Zondag	29 maart 2020
JL 09.00 u	Vijfde zondag van de Vasten. H. Mis 1 ^e Jaardienst Philomene Delton – Quadvlieg

Kerk van de H. Cornelius Borgharen:

Zondag 10.30 uur.

Woensdag 18.45 uur (tevens noveen)

Kerk van de H. Martinus Itteren:

Vrijdag 19.00 uur (alleen eerste vrijdag van de maand)

Zaterdag 19.00 uur.

Kerk van de H. Johannes de Doper Limmel:

Zondag 09.00 uur

OMKEREN EN INVESTEREN

De katholieke kerk houdt van feesten die ons helpen om onze ogen gericht te houden op het feest van de eeuwigheid; bijvoorbeeld Kerstmis, Pasen en Pinksteren. En de periode waarin we ons nu bevinden, is bedoeld als voorbereiding op het Paasfeest waarin wij van de duisternis naar het licht overgaan, van lijden en dood naar hoop en leven. Maar dat gaat niet vanzelf: dat vraagt dat wij niet kopje-onder gaan in dagelijkse beslommeringen en zorgen en ons daarom oefenen in grotere aandacht en liefde voor God en de mensen om ons heen en in het afkeren van aandacht voor eigen welbevinden en toekeren naar buiten. God omringt en doordringt ons continu met zijn liefde maar we vergeten Hem zo gauw. Mensen dichtbij en veraf hopen op onze aandacht en zorg, maar wanneer zijn we ons daarvan bewust. Daar iets aan willen verbeteren vraagt om bekering, om omkering van mijn "ik" naar de "Ander". Er is er Eén die zuiver-en-alleen heeft geleefd om anderen van dienst te zijn en Die het zichzelf daarbij bepaald niet gemakkelijk heeft gemaakt, Die zichzelf tot de dood toe heeft weggecijferd, Die zonder anderen te vernederen zelf is vernederd, zonder anderen te kwetsen is bespuugd, geslagen en gemarteld. Christenen houden zozeer van deze Man, dat zij solidair met Hem willen zijn en vooral in deze periode voor Pasen zich oefenen om ook hun eigen kruisen op te nemen. Eén worden met zijn lijden is één worden met God-de-Zoon, met God-zelf. Daar komt de hemel dichtbij: jouw Pasen. Een grote investering? Maar dan heb je ook wat!

Pastoor P. Horsch