



't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH
PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL

Pastoor P. Horsch: 06 - 123 26 463

Pastorie: Kerkstraat 8, 6223 BK - Maastricht-Borgharen

Secretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK - Maastricht-Borgharen

Tel.: 043 - 363 29 67, b.g.g. in noodgeval 043 - 631 45 00

E-mail: secretariaat@parochieborgharen.nl

www.parochieborgharen.nl

Jaargang 15 nummer 3

maart 2021

Woord van de bisschop

Bij gelegenheid van de Vastentijd ofwel Veertigdagentijd schreef onze bisschop, Harrie Smeets, ons een brief waarvan hier een samenvatting volgt: Jezus gaat in een soort quarantaine als Hij veertig dagen in de woestijn verblijft. Over die periode staat geschreven: 'Hij verbleef bij de wilde dieren en de engelen bewezen hem hun diensten'. Daar wordt Jezus geconfronteerd met twee krachten: die de natuur ons geeft en die we van Gods genade krijgen. In ieder van ons leven

dierlijke krachten: om te overleven en om voort te bestaan. Het zijn krachten die in wezen goed zijn. Maar ongetemd kunnen we ze laten ontaarden in hebzucht, egoïsme, heerszucht, machtsmisbruik en geweld. Kijk maar naar de rebellen die in Amerika het Capitool binnendrongen. Redeloos gedrag, zoals van een wild dier, kan zich meester maken van mensen.

Jezus verbleef bij de wilde dieren maar Hij liet zich er niet door meeslepen, zoals bij mensen soms wel gebeurt als ze in hun leven een soort woestijn ervaren. De schrijver van het Evangelie voegt er in één adem aan toe: 'Er kwamen ook engelen die Hem hun diensten bewezen'.

Ontvankelijk kunnen zijn voor engelen - dat wil zeggen: voor wat van Godswege tot ons komt - hoort net zo goed bij de mens. Meer dan alleen dierlijke wezens zijn we ook geestelijke wezens. In dit laatste jaar zien we daden van medemenselijkheid en ervaren veel mensen midden in de pandemie dat bidden kracht geeft. Het zijn tekenen dat wij ook in onze woestijndagen dichter bij God kunnen komen. We mogen beseffen dat we niet alleen leven vanuit natuurlijke krachten: we mogen ook Gods kracht in ons leven ervaren. Menszijn betekent beide zijden accepteren: niet



doen alsof we alleen maar van deze aarde zijn en dus voor elke drift door de knieën gaan, maar ons ook openen voor wat Gods genade ons geeft en zo een beetje hemel op aarde brengen.



Jezus gaat in quarantaine en zal van daaruit voor ons de weg naar het eeuwig leven openen. Wij beleven onze veertigdagen tijd, onze quarantaine:

opdat ook wij door de woestijn van ons bestaan tot het nieuwe leven van Pasen mogen komen.

Een goede, gezegende veertigdagentijd gewenst aan u allen!
+ Harrie Smeets, bisschop van Roermond



Kerkdiensten

H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth

- Zondag** **7 maart 2021 – 3^e Zondag van de Vastentijd**
09.00 u **H. Mis** voor Jan Huveneers en kleinzoon
- Zondag** **14 maart 2021 – 4^e Zondag van de Vastentijd**
09.00 u **H. Mis** voor de genezing van de zieken
- Zondag** **21 maart 2021 – 5^e Zondag van de Vastentijd**
09.00 u **H. Mis** als zeswekendienst voor Anna Buntings
- Zondag** **28 maart 2021 – PALMZONDAG**
09.00 u **H. Mis** voor een spoedig einde van de corona-pandemie
- Vrijdag** **2 april 2021 – GOEDE VRIJDAG**
14.00 u **Kruisweg**
- Zondag** **4 april 2021 – HOOGFEEST VAN PASEN**
09.00 u **H. Mis** als zeswekendienst voor Martin Jonkhout, voor Jan Huveneers en kleinzoon



**Opgeven misintenties voor het volgende
parochieblaadje: uiterlijk zondag 14 maart 2021**

Bankrekening: Parochie Johannes de Doper,
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587

De vastenactie van dit jaar

We ondersteunen dit jaar de *pater Pio van Pietrelcina Basisschool* in Equador. Deze school staat in een zeer arme maar ook gevaarlijke buurt: taxi's weigeren je soms om je er naartoe te brengen; twee priesters zijn er eens weg moeten vluchten. Moeders zijn een soort kleuteropvang begonnen, zodat zij konden gaan werken, want de vaders waren óf werkeloos, óf in de gevangenis, óf niet in zicht en de moeders moesten toch geld verdienen om het gezin draaiende te houden. Uit deze kleuteropvang is een lagere school ontstaan



waar sinds 2002 medebroeders van onze kapelaans leidinggeven. Samen met geschoold personeel willen ze deze kinderen helpen om hun talenten op elk gebied goed te kunnen ontwikkelen, om zo verzekerd te zijn van een betere toekomst. De kinderen komen uit gezinnen met lage inkomens, vaak onder de armoedegrens zodat ze niet eens kunnen voldoen aan de eerste levensbehoeften, laat staan dat ze

voor hun kinderen adequaat onderwijs kunnen betalen. Een van de projecten die de school wil opstarten is het schoolontbijt: veel kinderen moeten een lange afstand afleggen om op tijd op school te zijn en vaak schiet het ontbijt erbij in, of er is gewoon geen geld voor een goed ontbijt. Er is ook een grote behoefte aan moderner lesmateriaal. Nog een project is het verbeteren van de gezondheid van de kinderen door te zorgen dat er schoon drinkwater is en dat de sanitaire voorzieningen verbeterd worden. Ook de loshangende, oude elektriciteitskabels en oude airco's moeten vervangen worden, dit alles voor de veiligheid van de kinderen.



Wij hebben het zo slecht nog niet; laten wij iets goeds doen voor deze school en maak uw gift over op NL 95 RABO 0109 7107 46 of lever het vastenzakje af in de kerk.



PAROCHIEBUREAU

KERKSTRAAT 6, BORGHAREN

DINSDAG EN VRIJDAG

13.30 - 17.00 UUR

043 - 363.29.67

PASTOOR P. HORSCH

06 - 123.26.463

PRIESTERWACHTDIENST

043 - 631.45.00