



# 't Kèrrebleedsje

geit euver 't spoor



**PAROCHIE H. ANTONIUS VAN PADUA – NAZARETH**  
**PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER – LIMMEL**

Pastoor P. Horsch: 06 - 123 26 463

Pastorie: Kerkstraat 8, 6223 BK - Maastricht-Borgharen

Secretariaat: Kerkstraat 6, 6223 BK - Maastricht-Borgharen

Tel.: 043 - 363 29 67, b.g.g. in noodgeval 043 - 631 45 00

E-mail: [secretariaat@parochieborgharen.nl](mailto:secretariaat@parochieborgharen.nl)

[www.parochieborgharen.nl](http://www.parochieborgharen.nl)

Jaargang 14 nummer 9

september 2020

## Haardergaank en Corneliusoctaaf: Zie pagina

### MIJN BERKENBOOM EN MIJN FRUSTRATIES

In mijn achtertuin staat een berkenboom die eens een berkenboom was. Ja, dat klinkt raar, maar het is dan ook een rare boom. Hij is - voordat ik in Borgharen ging wonen - zeer, zéér grondig gesnoeid. Zozeer, dat ik me regelmatig afvraag of er nog iets van terecht kan komen want je hebt meer dan gewone fantasie nodig om je voor te stellen dat hij toch ooit eens met een mooie kruin gezegend moet zijn geweest. De vraag is dus: Beste boom, ze hebben je je mooie takken en bladeren afgenomen, wat ben je nou nog? Kijk, het punt waarom ik dit vertel, is dat mijn berkenboomprobleem iets van mijn leven laat zien; en niet alleen van dat van mij, maar - beste lezer - ook van jou. Je kunt soms het gevoel hebben, dat er te veel van jouw leven wordt weggesnoeid. Ik had dat bijvoorbeeld toen een goede vriend van me naar Zweden verhuisde. Of ook toen mijn lieve moeder afgelopen september overleed. Er zijn ook situaties geweest waarin ik hoge verwachtingen van iemand had maar die inmiddels de grond in zijn geboord. Bijvoorbeeld van een oude schoolvriend met super-intelligentie die vast



wel super banen zou krijgen, maar nu uitgeblust thuis zit met een vrouw en twee kinderen die alle drie autistisch zijn. Volgens mij gaat het bij al deze dingen om niet meer dan normale frustraties die we allemaal kunnen hebben. Natuurlijk ken ik maar al te goed de nare gevoelens die daarbij horen. Maar ik heb geleerd dat het geloof mij daarbij te hulp kan komen. Ik heb geleerd dat het dan om één of andere variant van het kruis gaat die mij uitnodigt om met grote kracht hulpbehoevend naar God op te zien. Maar, let wel: zonder Hem voor te schrijven wanneer en op welke manier Hij iets voor mij moet doen. Dat vraagt geduld en vertrouwen. Helaas heb ik dat ook niet altijd, maar als ik dat wel heb, mag ik soms ervaren dat Hij mij een zachte en warme vrede geeft en soms intense blijdschap. Dan staat op de ene kant van de weegschaal mijn gehandicapte berkenboom en op de andere een geweldig geschenk van een onnoembaar groter gewicht. God zij dank.

Pastoor P. Horsch

De berkenboom

## Kerkdiensten

### H. Johannes de Doperkerk – Limmel / Nazareth

- Zondag 30 augustus 2020.** *22e zondag door het jaar*  
**09.00 u** H. Mis voor de vrede in de wereld
- Zondag 6 september 2020.** *23e zondag door het jaar*  
**09.00 u** H. Mis voor Jan Huveneers, voor Wino Steijns  
**10.30 u** **Eerste H. Communie-viering in Borgharen**
- Zondag 13 september 2020.** *24e zondag door het jaar*  
**09.00 u** H. Mis ter ere van Sint Cornelius  
**10.00 u** **Opening Haardergaank met aansluitend Pontificale Hoogmis in Borgharen**
- Zondag 20 september 2020.** *25e zondag door het jaar*  
**09.00 u** H. Mis voor genezing van de zieken  
**10.00 u** **Sluiting St. Corneliusocetaaf**  
Plechtige Hoogmis te Borgharen
- Zondag 27 september 2020.** *26e zondag door het jaar*  
**09.00 u** H. Mis voor Antoinette Janssen - Penders

**Opgeven misintenties voor het volgende parochiebladje:  
Uiterlijk zondag 16 september 2020.**

**Bankrekening:** Parochie Johannes de Doper,  
Regiobanknr. NL 91 RBRB 098.29.12.587

PAROCHIEBUREAU

KERKSTRAAT 6,  
BORGHAREN  
DINSDAG EN  
DONDERDAG  
13.30 - 17.00 UUR  
043 – 363.29.67

## Corneliusoktaaf - Borgharen 13 t/m 20 september 2020

Openingsviering zondag 13 september

10.00 uur Kleine Haardergaank

10.30 uur Pontificale Hoogmis met

Mgr. E. de Jong en Maastrichts Gelegenheidskoor

Weekdagen 19.00 uur Plechtige eucharistieviering, beh.

Donderdag 17 september: 20.30 uur Lichtprocessie vanaf  
de Mariakapel; aansluitend Eucharistieviering met  
J. Dautzenberg, deken van Maastricht

Afsluiting zondag 20 september

10.30 uur Plechtige Hoogmis met

pastoor P. Horsch en

solozang Fer van de Winkel en

orgel Roger Moens



Zegen en vereren relik  
na elke viering

Vanaf 14.00 uur  
kerk open  
stille aanbidding  
biechtgelegenheid  
en gesprek

